

STEDENTRIP

DORDRECHT



Een historische stad
aan het water



Incl. unieke
**WANDEL- &
FIETSROUTE**

DE LEUKSTE
BOETIEKJES,
MUSEA EN
ANTIETWINKELS

CULINAIRE
HOTSPOTS

BIJZONDER
OVERNACHTEN

UNIEKE
MONUMENTEN

ONTDEK
NATIONAAL
PARK DE
BIESBOSCH

www.InDordrecht.nl

DORDRECHT
MARKETING
& PARTNERS



STEDENTRIP

DORDRECHT

Inhoud



4

Kunst en curiosa



6

Culinair genieten



7

Bijzonder overnachten



8

Monumenten wandelroute



12

Fietsroute Nationaal Park de Biesbosch

Een verrassend weekendje weg



Groothoofd

Water, historie, cultuur én natuur

Dordrecht is een échte waterstad. Een eiland – volledig omringt door water! – gelegen aan het Drierivierenpunt: De Noord, Beneden Merwede en Oude Maas. Door deze strategische ligging was Dordrecht een belangrijke handelsplaats voor o.a. wijn, hout, suiker en graan. Dit rijke verleden is nog altijd terug te zien en te ervaren in de binnenstad. Denk aan de straatnamen (zoals 'Wijnstraat' en 'Visstraat') en vele monumenten.



Naast een historische binnenstad, heeft Dordrecht ook prachtige natuur in de achtertuin! Aan de rand van de stad ligt Nationaal Park de Biesbosch. Dit is het grootste zoetgetijde watergebied van Europa. Je kunt er heerlijk varen, wandelen, fietsen en tot rust komen.



De combinatie van water, historie, cultuur en natuur maakt van Dordrecht de ultieme stedentrip! De kleinschalige binnenstad – met knusse straatjes, musea en gezellige restaurants – is ideaal voor een dagje uit. De vele galeries, curiosa- en antiekwinkels én Nationaal park de Biesbosch in de achtertuin, maken van Dordrecht echter ook een verrassende bestemming voor een weekendje weg!

Tip: Alle hoogtepunten van Dordrecht zijn ook terug te vinden op www.indordrecht.nl. Maak je eigen favorietenlijst en vind ze makkelijk terug!

Kunst en curiosa



Dordrechts Museum

In de historische binnenstad vind je vele galleries, kunst-, antiek- en curiosawinkels en antiquariaten. Daarnaast kun je ook een aantal musea bezoeken als het Dordrechts Museum met zes eeuwen Nederlandse schilderkunst en Huis van Gijn, het voormalige woonhuis van Simon van Gijn. Jaarlijks zijn er ook vele kunst- en cultuurgerelateerde evenementen in Dordrecht. Zoals de kunst- en antiekmarkten en de gezellige Dordtse Boekenmarkt (met meer dan 450 kramen!). Bezoek www.indordrecht.nl/evenementen voor het actuele overzicht.



Dordrechts Museum



Het Hof van Nederland



Vleeshouwersstraat

- 1 **De Vleeshouwersstraat** is een van de meest karakteristieke straten van de binnenstad. Je vindt er vele leuke boetiekjes en galleries als Bukí & Kopi, Unlimited Art Gallery en Meubels met een verhaal. De openingstijden variëren, maar alleen al de sfeer in de straat is de moeite waard.

∨ Lees verder op de volgende pagina



>> **Vervolg Kunst en curiosa**

2 Aan de Voorstraat 175 zit het atelier van kunstenares **Katinka van Haren**. Je kunt hier kleurrijke en vormrijke kunstwerken aanschouwen. Alles is gemaakt van papier en met de hand. Haar werk vindt in de museale kring groeiende waardering. Zo is ze in 2019 geselecteerd voor de internationale CODA Paper Art in Apeldoorn en maakt ze ruimtelijke installaties voor op locatie.

3 In antiquariaat **De Boekenla** (Boomstraat 5) maak je een wandeling door de tijd. Eigenaar en groot verzamel liefhebber Ron Klaassen, verkoopt hier tweedehands boeken, strips, lp's en cd's.



Pandorus



De Boekenla

4 Bij **Pandorus** (Boomstraat 17) kun je zeker wel een uur rondsnoeven. Het winkelpand heeft maar liefst drie etages gevuld met bijzondere vondsten, tweedehands boeken, lp's, kunst en antiek. Maar ook meubels en een uitgebreid assortiment aan rock/pop-muziek uit de jaren 60/70.

5 Bij **Het Hof van Nederland** (Hof 6) reis je terug naar de 14e eeuw. Dit museum vertelt vele verhalen over Dordrecht in de Gouden Eeuw, waaronder de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Een belangrijke gebeurtenis die plaatsvond in Dordrecht, en mede aan de basis lag van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden.



Huis van Gijn

6 **Kunstmin** (Sint Jorisweg 76) is in Dordrecht dé plek om kunst en cultuur live te aanschouwen. Geniet van één van de vele voorstellingen in de schouwburg. Bekijk het programma op kunstmin.nl/programma.

7 In het **Huis van Gijn**, aan de Nieuwe Haven (29-30), staat de tijd al ruim een eeuw stil. Het museum is het voormalig woonhuis van Simon van Gijn (1836-1922). Je kunt een kijkje nemen in het leven van een familie op stand rond 1900. Simon van Gijn was een bankier, maar bovenal verzamelaar. Hij bepaalde in zijn testament dat na zijn dood, zijn huis voor het publiek moest worden opengesteld.

8 Het **Dordrechts Museum** (Museumstraat 40), opgericht in 1842, is één van de oudste musea van Nederland. Het heeft een indrukwekkende verzameling schilderijen van de zestiende tot en met de negentiende eeuw, met topstukken van meesters als Aelbert Cuyp, Ary Scheffer, Nicolaes Maes, Ferdinand Bol, de gebroeders Maris, J.H. Weissenbruch en George Breitner. Daarnaast is er ook een fraaie verzameling van moderne en hedendaagse kunst. In een prachtige serre met terras aan de museum-tuin kun je heerlijk eten en drinken.



Dordrechts Museum



Pandorus

Tip: Jaarlijks wordt de Eerste Vrije Statenvergadering herdacht en worden er diverse activiteiten georganiseerd. Een belangrijke historische gebeurtenis, ook wel 'de geboorte van Nederland' genoemd, die de stad graag viert! Tijdens deze vergadering werd namelijk de basis gelegd voor een onafhankelijk en vrij Nederland. Voor meer informatie en de activiteitenagenda, bezoek www.geboortevannederland.nl

Culinair genieten



Aan goede restaurants en cafés in Dordrecht geen gebrek. Al wandelend door de stad zul je vast iets gezelligs tegenkomen. Er is voor ieder wat wils. Wij hebben er een aantal uitgelicht die zich op mooie historische locaties bevinden en waar je heerlijk kunt eten.

Bistro Twee33

Bistro Twee33 bevindt zich op de Wijnstraat en passend bij de straatnaam kun je er een goed glas wijn drinken en dineren in Franse stijl. De sfeer is knus, intiem en een beetje chique, maar niet té.
078 740 00 04 | bistrotwee33.nl



Restaurant de Crimp

Vroeger welbekend als belangrijke vishandel 'Crimpert Salm' en nu is het dé plek van samenkomen voor een kopje koffie, heerlijke lunch of diner. Buiten een prachtige en zeer indrukwekkende gevel, binnen gezellig en laagdrempelig.
078 614 55 57 | decrimp.nl

Restaurant de Stroper

Dit visrestaurant heeft eveneens een bijzonder mooie en ook romantische ligging. Het terras aan de Wijnbrug met uitzicht over het water, geeft je het gevoel alsof je in Venetië bent. Het restaurant trakteert je op eerlijke en pure smaken.
078 613 00 94 | destroper.nl



Restaurant DeliCees

Dit is misschien wel het mooiste plekje van Dordrecht: voor de Grote Kerk, kijkend over de historische haven. De prijsklasse van dit restaurant ligt wat hoger, maar is het zeker waard! Het is ook aangeraden vooraf te reserveren. De mediterrane met een vleugje Hollandse keuken is van hoge klasse. Een avond vol verrassingen en smaakexplosies gegarandeerd!
078 621 37 72 | delicees.nl

Bistro La Bohème

Bistro La Bohème is een knusse bistro van Ron en Jackie van de Merwe. Ron zorgt voor de culinaire hoogstandjes en Jackie is een echte gastvrouw. Een warme en huiselijke plek waar je op een ongedwongen manier kunt genieten van goed eten en mooie wijnen.
078 737 04 88 | bistolaboheme.nl



Lepeltje Lepeltje

Lepeltje Lepeltje is een jaarlijks terugkerend cultureel food-festival waar je kunt genieten van diverse keukens en gezellige live muziek. Met de vele eetkraampjes is er voor ieder wat wils! Je kunt er ook heerlijk struinen langs curiosa- en brocantekraampjes. Weten wanneer het plaatsvindt? Kijk dan op www.indordrecht.nl/evenementen

Tip: Kun je niet genoeg krijgen van de Dordtse horeca? Op www.indordrecht.nl/eten-drinken vind je een volledig overzicht van alle restaurants en cafés in Dordrecht.

Bijzonder overnachten

Bezoek je Dordrecht en wil je genoeg tijd hebben om de stad écht te leren kennen? Dan heeft Dordrecht een aantal bijzonder mooie, kleinschalige hotels en bed & breakfasts, passend bij de sfeer van de stad. Bij één van deze plekjes voel je je vast helemaal thuis. Je kunt online reserveren, of gewoon even bellen!



Villa Augustus

Als je bijzonder wilt overnachten is Villa Augustus het hotel bij uitstek. Het hotel is gevestigd in de voormalige watertoren van Dordrecht. Elke kamer is uniek, smaakvol ingericht en heeft prachtig uitzicht. Het hotel heeft ook een eigen (moes)tuin waar je heerlijk tot rust kunt komen.
078 639 3111
www.villa-augustus.nl

Villa Augustus

Bed & Breakfast "In de Prinsenstraat"

In de B&B van Jan en Nathalie reis je terug naar de 18^e eeuw. Vele prachtige details zijn goed bewaard gebleven en maken van dit rijksmonument een bijzondere plek om te overnachten. Ervaar de charme van toen en geniet van het comfort van nu!
06 212 026 62 | www.dordrechtbedandbreakfast.com



Stadshotel Steegoversloot

In het Stadshotel overnacht je in een monumentaal pand, maar met eigentijds karakter. Het sfeervolle hotel heeft een gezellige, huiselijke sfeer en ligt midden in het centrum. Ideaal voor als je 's avonds lekker uit eten wilt.
078 369 0152 | www.stadshotelsteegoversloot.nl

Heer & Meester B&B

Heer & Meester bevindt zich in een uniek monumentenpand uit 1613, op een idyllisch plekje in de binnenstad, vlakbij de Grote Kerk. Het voormalig Bagijnhuisje is volledig getransformeerd tot romantisch verblijf.
06 547 429 46 | www.heer-en-meester.nl



B&B Appelsteiger

Dit rijksmonument uit de 17^e eeuw is in 2018 volledig gerestaureerd en omgetoverd tot aangenaam gastenverblijf én fijne woonplek voor de eigenaren. De B&B bevindt zich midden in het centrum, aan het water, en je voelt je hier dan ook als bewoner van de stad. De kamers zijn zeer sfeervol en van alle gemakken voorzien.
06 484 776 84 | benb-appelsteiger.nl

Bed & Breakfast De Luthiers

Ben je een muzikliefhebber, dan kun je eigenlijk niet anders dan tijdens je bezoek aan Dordrecht te overnachten bij De Luthiers. De twee B&B kamers bevinden zich namelijk boven de winkel en het werkatelier van twee bevoegen makers van snaarinstrumenten. In de B&B is er zelfs een muziekkamer met vleugel, waar gasten kunnen musiceren. Een unieke ervaring, ook voor gasten zonder muzikale belangstelling!
078 631 33 90 | www.deluthiers.nl



Tip: Kijk voor een overzicht van alle mogelijke overnachtingsplekken op www.indordrecht.nl/overnachten.



Tip: Eén van de mooiste manieren om de stad te bekijken is vanaf het water! Kijk voor rondvaarten op www.indordrecht.nl/rondvaarten

Monumentenroute: Wandel door de geschiedenis van Dordrecht

De rijke historie van Dordrecht is op bijna iedere straathoek terug te zien in de meer dan duizend monumenten in de binnenstad! In 1220 kreeg Dordrecht als eerste stadsrechten en is daarmee de oudste stad van Holland. Dat Dordrecht een belangrijke handelsplaats was, is nog op veel plekken terug te zien. Denk aan de karakteristieke binnenhavens met pakhuizen die dienden als opslagplaatsen voor alle handelswaren. Maar ook de vele straatnamen als 'Wijnstraat' en 'Pottenkade' brengen je terug naar die tijd. Wandel door de geschiedenis van Dordrecht en denk je in hoe het leven was in de handelsstad.



Damiatebrug



Monumentenroute



Startpunt: VVV Dordrecht

1

Regentenhof

De Dordtse reder en koopman Gijsbert de Lengh stelde in 1755 zijn intenties op schrift tot het stichten van een arme vrouwenhof waar vrouwen van vijftig jaar en ouder gratis konden wonen. De hoofdingang is aan het Bagijnhof: een met natuursteen beklede poort met rococoversieringen. Hier bevindt zich het 'Voorhof' met zestien oorspronkelijke huisjes rond een vierkante binnentuin. Hoewel de bewoners tegenwoordig een kleine bijdrage voor het gebruik van de huisjes betalen, zijn veel van deze eeuwenoude regels nog steeds van toepassing. Overdag is er vrij toegang tot het uit vier hofjes bestaande Regentenhof.

2

Arend Maartenszof Regentenkamer

Het hofje werd in 1624–25 gesticht door Arend Maartenszoon, Heer van Oost-Barendrecht en Schobbelantsambacht (het vroegere Zwijndrecht). Het hof was bedoeld voor arme vrouwen, oud of jong, met of zonder kinderen, echtparen en weduwen van soldaten die ons land hadden gediend. De ingang van het hofje is via het rijkversierde renaissancepoortje aan de Museumstraat. Rechts van de ingang ligt de regentenkamer. Door op de knop in de muur te drukken gaat het licht aan in de kamer.

3

Smalste huis

Met een breedte van 280 centimeter verdient dit pand de eretitel smalste huis van Dordrecht. Het smalste huis werd in het begin in 1632 gebouwd door een handelaar in rijnwijn en bevindt zich boven de Donkere Steiger.

4

Oud-Katholieke kerk Maria Maior

Dit kerkgebouw staat verscholen tussen de huizen op de Voorstraat; een herinnering aan de schuilkerk die hier ooit stond. Met de reformatie in Dordrecht in 1572 kwam het katholicisme buiten de wet te staan en kwamen katholieken in het geheim bijeen. Later voerde de overheid een soort gedoogbeleid; er mochten kerken gebouwd worden, maar dan wel onzichtbaar achter de huizen. Wegens bouwvalligheid werd de schuilkerk in 1842 afgebroken en werd op ongeveer dezelfde plek de huidige kerk gebouwd.

5

't Zeepaert

't Zeepaert is een van de best bewaarde gotische woonhuizen in Nederland. Het stamt uit 1495 en is gebouwd op de restanten van een stenen huis uit 1300. De unieke, vrijwel ongeschonden hoge gotische trapgevel van Namens hardsteen is rijk versierd. Rond 1495 is de gevel waarschijnlijk kant-en-klaar verscheept vanuit de omgeving van Luik en hier gemonteerd. De tweede etage met oude pakzolder en kapruimte is nog in oorspronkelijke staat. Hier zijn de hardstenen kruiskozielen nog te zien, net als een massief houtskelet.

✓ Lees verder op de volgende pagina



Arend Maartenshof



Oud-katholieke kerk Maria Maior



Vervolg Wandelroute



Damiatebrug



Schroevendok Straatman



Pakhuis Stokholm

6

Damiatebrug

Deze ophaalbrug – over de monding van de Wolwevershaven – werd in 1855 gebouwd. Misschien wat luguber, maar de Damiatebrug werd vroeger ook wel Galgebrug genoemd. Verwijzend naar het uitzicht dat men daarvandaan had op de galg aan de overkant van de rivier. De naam Damiate verwijst naar de houthandel Damiate uit begin zeventiende eeuw. Buitenstaanders hebben nogal eens moeite met het uitspreken van deze naam en verhaspelen hem vaak tot het chique 'Diamantenbrug'.

7

Pakhuis Stokholm

Het pand 'Stokholm' werd in 1730 gebouwd en dankt zijn naam aan de afkomst van de opdrachtgever van de bouw: de in Stockholm geboren koopman Anthony de Bruijn. Het pakhuys heeft een paar eeuwen dienst gedaan als graanopslag en heeft een enorme capaciteit. De Dordtse zakkendragers, mazelaars genaamd, moesten destijds met een zak op de rug langs de trappen omhoog.

8

Schroevendok Straatman

Dit schroevendok uit 1928 is een zeldzaam voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuwse inrichting voor scheepsreparatie in een binnenhaven. Het behoorde toe aan de Machinefabriek L. Straatman Ketelmakerij dat van 1902 tot 1996 aan de Kuipershaven gevestigd was. Het dok werd gebruikt om schepen deels uit het water te lichten zodat vanaf drijvende, houten vlonders de scheepsroeren en schroeven gerepareerd of vervangen konden worden.

9

Catharijnepoort

De uit natuursteen opgetrokken Catharijne- of Katrijnenpoort, gebouwd in 1652, diende als toegangspoort tot de stad. Langs een groot deel van de stad lag aan de waterkant een stadsmuur, compleet met waakhuizen en wachttorens. Bezoekers konden alleen via toegangen zoals de Catharijnepoort naar binnen. Bedelaars, armen en zieken waren niet welkom, zij werden onverbiddelijk teruggestuurd, het water op. Van de vele stadspoorten die Dordrecht kende, zijn alleen deze oude monumentale stadspoort en de Groothoofdspoort overgebleven.

10

Zakkendragershuisje

Het Zakkendragershuisje dateert uit 1647 en was tot 1950 het gildehuis van de mazelaars, ofwel de zakkendragers. De zakkendragers kwamen hier bijeen voor de verdeling van het werk. Na het luiden van de bel, die er vandaag de dag nog hangt, konden de sjouwers dobbelen om het werk te verdelen. Met kleine bootjes losten zij de zeeschepen die op de Maas voor anker waren gegaan.



Zakkendragershuisje



Grote Kerk

11

Grote Kerk

De Grote of Onze-Lieve-Vrouwe Kerk van Dordrecht is al eeuwenlang onderdeel van de binnenstad. Een waarschijnlijk rond 1100 gebouwde kapel vormde het begin. Deze kapel werd afgebroken en vervangen door een groter gebouw, dat in de loop der tijd uitgroeide tot het volwaardige kerkgebouw van nu. De Grote Kerk is een geheel in steen overwelfde Brabants-gotische kruisbasiliek welke is gebouwd naar het voorbeeld van de Franse kathedralen. De zware, nooit voltooid (én behoorlijk scheve) toren uit de vijftiende eeuw, is 65 meter hoog en kan met 275 treden beklimmen worden voor een prachtig uitzicht. De glas-in-loodramen van de kerk vertonen afbeeldingen van historische gebeurtenissen in Dordrecht zoals de Sint Elisabethsvloed, de Nationale Synode en de Stadsbrand. Met haar imposante uiterlijk is de Grote Kerk bepalend voor het silhouet van Dordrecht.



Lees verder op de volgende pagina



Stadhuis



De Gulden Os



De Crimpert Salm

12

Stadhuis

Het Stadhuis van Dordrecht is tussen 1383 en 1388 gebouwd door Vlaamse kooplieden. Zij gebruikten het gebouw als markthal. Vanaf 1544 zetelde er het bestuur van de stad en vond het zijn huidige bestemming als Stadhuis. Tussen 1835 en 1845 is het gebouw ingrijpend verbouwd tot de neoclassicistische voorgevel die we nu kunnen aanschouwen. De gevels verloren daarbij hun middeleeuws uiterlijk.

13

De Gulden Os

Het pand De Gulden Os dateert uit 1516 en heeft een gotische trapgevel in natuursteen uit ca. 1525. Deze toont veel gelijkenissen met de gevel van het oudste woonhuis van Dordrecht, 't Zeepaert aan de Wijnstraat 113. Het huis werd waarschijnlijk 'De Gulden Os' genoemd vanwege de naastgelegen Vleeshouwersstraat, waar vele slagers gevestigd waren. Op de trapgevel is ook een ornament van een rustende gulden os te zien.

14

De Crimpert Salm

De handel werd vanaf de middeleeuwen georganiseerd vanuit de gilden. Dit pand werd in 1607 gebouwd in opdracht van het Viskopersgilde en heeft een van de mooiste renaissancegevels van de stad. De fraaie trapgevel van het pand gaf de rijkdom van het gilde goed weer en trok veel nieuwe kopers aan. Diverse vissoorten werden aan de Visstraat verkocht. Om de koopwaar nog aantrekkelijker te maken, sloeg men de zalm eerst op de neus en daarna achter de kieuwen, waardoor deze een mooie roze kleur kreeg. De zalm was dan krimp geslagen. Het 'krimpplaan' werd de handelsnaam van het gilde, wat later veranderde in De Crimpert Salm en nu is omgedoopt tot Restaurant De Crimp.



Mazelaarsburg



Nationaal Park de Biesbosch ontdekken op de fiets



Nationaal Park De Biesbosch is het grootste zoetwatergebied van Europa en bevindt zich op slechts 5 km van de binnenstad. Tijdens je bezoek aan Dordrecht mag je dit bijzondere stukje natuur eigenlijk niet overslaan! Een leuke manier om er te komen en het gebied te verkennen is per fiets. Bij VVV Dordrecht kun je een elektrische fiets voor € 26 per dag huren, of een gewone fiets voor € 12,50.



Leuke stops voor onderweg:



Biesboschcentrum Dordrecht | Baanhoekweg 53

Het Biesboschcentrum is een fijne plek voor een rustpauze. Je vindt hier alle informatie over de Biesbosch en kunt er ook een kopje koffie drinken. Vanaf hier starten ook een aantal leuke en niet al te lange wandelroutes.



De Zuileshoeve | Merwelanden 39

De Zuileshoeve is een prachtig gerestaureerde boerderij gelegen tussen het groen, aan een oude boomgaard. Je kunt er alleen met de fiets of wandelend komen. Een rustgevende plek waar je heerlijk kunt lunchen of alleen een drankje kunt doen.



Huiskamercafé Fluitekruid | Zeedijk 30

Net de veerpont gemist naar de Brabantse oever? Bij huiskamercafé Fluitekruid kun je heerlijke vegetarische hapjes bestellen. Eigenaresse Froukje Scholten doet alles zelf en daardoor heeft het café echt een huiskamergevoel. Veel fietsers maken hier een stop.



Biesbosch MuseumEiland | De Hilweg 2

Vanaf Kop van 't Land kun je met de veerpont naar de Brabantse Biesbosch. Hier vind je sinds kort ook het Biesbosch MuseumEiland. Een indrukwekkend architectonisch gebouw, waar je alles te weten kunt komen over het ontstaan van de Biesbosch.



Vogels spotten en genieten van het uitzicht

Onderweg zul je waarschijnlijk vaak even willen stoppen om te genieten van de rust en het uitzicht. Heel het jaar door zijn er ook vele vogelsoorten te spotten. Typische 'Biesboschvogels' zijn o.a. de Blauwborst, Cetti's zanger, de Nachtegaal, de IJsvogel, de Grote Zilverreiger en de Lepelaar. In de Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn er diverse vogelobservatieplekken, waar je ze in alle rust kunt observeren. De 'Tongplaat' is ook een mooi stukje Biesbosch om vogels te spotten. Voor meer informatie, bezoek www.np-debiesbosch.nl.

Kom je Dordrecht ontdekken?



Jouw reisgids altijd bij de hand

Deze reisgids is online te lezen via www.indordrecht.nl/stedentrip en te koop bij VVV Dordrecht (Spuiboulevard 99).



Dordrecht is goed bereikbaar met de trein. Er gaan directe treinen van en naar Dordrecht vanuit o.a. Vlissingen, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Amsterdam. Bij aankomst op Station Dordrecht is het historische centrum op loopafstand.



Met de auto is Dordrecht te bereiken via de A15 of A16. Je kunt **gratis parkeren** bij parkeerterrein Weeskinderdijk of betaald parkeren bij parkeergarages Spuihaven, Achterom of Drievriendenhof.



Voor meer informatie ga naar
www.inDordrecht.nl