



Een eiland vol Brocante | Shoppingroute

Voor het mooiste brocante hoef je niet speciaal naar Franse rommelmarkten, want ook in Dordrecht is bijzonder bric-à-brac te vinden. Struin langs sfeervolle winkels in historische straatjes en sla je slag.



1

Begin je snuffeltocht met ontbijt of koffie in het knusse huiskamer-restaurantje van broodwinkel **Nobel's Brood (Grotekerksbuurt 53)**. Een stukje Frankrijk aan de voet van de Grote Kerk.

2

De collectie van **De Woonmol (Voorstraat 440)** bestaat uit een combinatie van tweedehands en nieuwe woonaccessoires. Het monumentale pand staat vol met lampen, vazen, servies, tassen, schilderijen en kleine meubels.



3

Van kanten doopjurken, landelijk aardewerk en tuindecoratie tot Mariabeelden en kristal: het intieme **Petit Commerce d'Antiquités (Vleeshouwerstraat 13)** herbergt een scala aan brocante, antiek en allerlei snuisterijen.



4

Iets verderop, in dit schilderachtig straatje vol antiek en curiosa, vind je **Meubels met een Verhaal (Vleeshouwerstraat 17)**. Bijzondere meubels met een doorleefd karakter waarmee je huis in de warme, landelijke sfeer van vroeger hult.

5

Tijd om even bij te komen met een lekkere lunch of een drankje. In het statige Huis Roodenburch zit **Bluebirds in the Backyard (Wijnstraat 153)** een warenhuis met stilkamers en oude wijnkelders vol romantische snuisterijen én een restaurant waar je je in een Victoriaanse serre waant.



6

Schuin aan de overkant stuit je op **Pandora (Wijnstraat 82)** en, iets verderop, 'broertje' **Pandorus (Boomstraat 17)**. Deze letterlijk tot de nok toe gevulde schatkamers vol curiosa, design, kunst en antiek, boeken, lp's, vintage kleding, meubels, glas- en aardewerk ('unieke warwinkels' noemen ze het zelf) garanderen uren snuffelplezier.



7

Bij **Sjiek de Friemel antieksteiten en interieur (Voorstraat 161)** vind je veel klein antiek, Nederlands en Italiaans glaswerk, waaronder origineel Murano. Ook veel antiek voor de kleine beurs is hier te vinden.



8

Wie binnen stapt bij **Christoffel Curiositeiten (Voorstraat 279)** wordt verrast door objecten en meubels uit alle hoeken van de wereld. Hoe bijzonderder, hoe leuker, is het uitgangspunt van eigenaar en reisliehebber Peter van den Bosch.



9

De Onderneming (Korte Nieuwstraat 6) is befaamd om hun eigenzinnige mix van landelijke brocante en tijdloos klassiek. Dé plek voor prachtige serviezen, brocante pareltjes gevonden op Franse vide-greniers, sierlijk antiek en bijzondere verzamelobjecten.

10

Je Tour de Brocante sluit je geheel in stijl af bij het sfeervolle **Bistro La Bohème (Steegoversloot 189)**. Geniet van de specialiteiten uit de klassieke en moderne (mediterrane) keuken en proost op een dag vol bijzondere vondsten.



Einde van de route



Een eiland vol Brocante | Shoppingroute

