



Op wereldreis door Dordrecht | Shoppingroute

Soms hoef je niet in het vliegtuig te stappen om je te laten verrassen door andere smaken, geuren of werelden. Prikkel je zintuigen en je fantasie met deze shoproute langs andere culturen en verhalen. Een reis om de wereld in 13 Dordtse winkels/horecazaken.



1

We beginnen lekker tropisch met **Toko Dingo (Spuiweg 62)**, al meer dan 20 jaar een begrip in de stad. Hier sla je alle ingrediënten in voor je Indische rijsttafel of bara's, maar ook vers bereide maaltijden uit de Surinaamse, Javaanse en Hindoestaanse keuken, afro-cosmetica en hair extensions. Een echte tropische supermarkt!



2

Een paar deuren verder waan je je plots in Tokyo. De winkel van **Special Edition (Spuiweg 50)** staat namelijk volledig in het teken van de moderne Japanse kunst en popcultuur. Hier ontdek je de wereld van Japanse anime, manga, games, J-pop, K-pop, J-rock, Japanse en Koreaanse etenswaren en nog veel meer wonderlijks uit het land van de rijzende zon. Plof ook gerust neer in de lounge om te gamen met een Japans drankje of lekkere snack.



3

Voor een vleugje van la dolce vita italiana in je dagelijks leven steek je de Spuiboulevard over en wandel je de Italiaanse delicatessenzaak **Piacere Italiano (Grote Spuistraat 45)** binnen. Heerlijke Italiaanse vleeswaren, kazen en olijven, maar ook 'gewoon' een kopje echte Napolitaanse koffie, belegde broodjes en overheerlijke pizza's: je vindt het hier allemaal.



4

Aan het einde van de straat kom je op de Voorstraat, die maar liefst twee Aziatische toko's telt. **Aseans Market (Voorstraat 322)** verkoopt behalve Aziatische ingrediënten ook (cadeau)artikelen uit het verre oosten zoals servies en de bekende wenkende gelukskatjes.



5

Niet alleen je zintuigen kunnen je naar andere werelden brengen; je fantasie kan er ook wat van. De prachtige boeken van kinder- en jeugdboekenwinkel **De Giraf (Groenmarkt 163)** laten je reizen in je hoofd en nemen je met hun wonderlijke verhalen en prachtige prenten mee langs nieuwe werelden.



6

Wil je écht op reis? Plan je droomreis dan samen met de experts van de **Travel Store (Voorstraat 296)**, gelegen in de mooie monumentale Waalse Kerk. Van elke bestemming hebben ze wel een specialist in huis. Ontzorgen staat voorop, zodat jij alvast volop van de vakantie voorpret kan gaan genieten.



7

Met een stapel reisboeken begint de vakantie voorpret pas goed. Bij **Vos & Van der Leer (Visstraat 25)** vind je zeker weten de reisgids van jouw bestemming. Of reis in gedachten naar andere oorden met buitenlandse literatuur die in geuren en kleuren andere werelden voor je ontvouwt.



8

Van een Marokkaanse theepot tot en met oosterse lampen in allerlei vormen, kleuren en maten, bij **Marbiza (Vriesestraat 67)** aan ben je op het juiste adres voor al je woongerelateerde producten. In de winkel kun je heerlijk rondstruinen tussen de kleurrijke producten die Marbiza te bieden heeft. Zoals tajines, thee en koffie en lampen.



Lees verder op de volgende pagina >>



Op wereldreis door Dordrecht | Shoppingroute



9

Iets verderop koop je bij toko **De Rijsttafel (Voorstraat 319)** allerlei exotische ingrediënten uit de Japanse, Chinese, Indonesische en Surinaamse keuken, verse tofu en groenten, gedroogde kruiden en allerlei andere ingrediënten waarvan je niet wist dat ze bestonden. Wat zal het heerlijk ruiken in je keuken!

10

Wil je je smaakpapillen nog een wereldreis bezorgen? Bij **Lunchroom Helena (Voorstraat 263)** reis je dankzij de kookkunsten van de Iraanse Chia en de Javaanse Kim langs de culinaire variant van de Zijderoute met de lekkerste (lunch) gerechten uit zowel de Perzische als Indische keuken.



11

Met heerlijk belegde pides, simits, bara's, roti en köfteburgers schotelten Jermain en Özlem van **Broodbar Boer'n Bontje (Voorstraat 257)** je het lekkerste uit de Surinaamse, Turkse en Nederlandse (brood)keuken voor. Je proeft de liefde voor de authentieke keukens en de gerechten zoals hun moeders en grootmoeders die bereidden.

12

Bij de **Wereldwinkel (Voorstraat 204)** haal je allerlei moois uit verre culturen in huis. Prachtige Toeareg-sieraden, sjaals uit Nepal, speelgoed uit Midden-Amerika, aardewerk uit Afrika en allerlei lekkers uit de verschillende wereldkeukens. Hier shop je originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen, gemaakt met respect voor mens en milieu. Vergeet ook de collectie wereldmuziek van het Putumayo-label niet! Binnen no-time waan je je al swingend op jouw favoriete continent.



13

Achter de schitterende monumentale gevel van **Voorstraat 178** worden uiteenlopende culturen met elkaar verbonden door naald en draad. Hier huist namelijk het inspirerende **Wereldwijken Ateliers**. Ruim 85 vrouwen met wortels in alle hoeken van de wereld - van Irak, Iran, Marokko en Turkije, tot Somalië, Burundi en de Antillen, maar ook gewoon uit Nederland - verwerken hier hun handwerkkennis en borduurkunde in een prachtige collectie kussens.

Einde van de route



Wandel ook onze brocante shoproute voor unieke spullen met een tweede leven.



Op wereldreis door Dordrecht | Shoppingroute

